

De TAO (De WEG)

langs de ZEN – poort ben ik
binnengegaan, er is niets in mijn geest
en mijn geest is in niets
toch lees ik de karakters op de wegwijzers
en weet ik dat ik de TAO moet gaan,
zoeken wat de Meesters zochten



terwijl een bewustzijn in de perfecte cirkel
wordt geboren en de grindzee
energie spuit krachtig als mannelijk zaad
tekent een kraanvogel een lang leven



de schaduwen worden korter en als
de wierookstokjes zijn opgebrand,
zing ik een soetra in het vollemaansgezicht
van de decembermaan en krijg ik
het antwoord van een fluit waarop
gespeeld wordt in een andere wereld

de helende leegte is van mij
maar ik heb jou nodig om ze met
harmonie te vullen ergens voorbij
de grenzen van de tijd

Gilberte Aerts
Feel Good Concert
3 december 2011

