

samenzang

jij streelt mijn binnenkomen, verstomd
gaan we de avond tegemoet

we kijken dan één richting uit, van op
dezelfde rij, ter wille van oplettendheid

jij waakt zwijgzaam over je gedachten
achter gekruiste armen, je zet je schrap

ik praat met jou in vreemde talen
tussen de lijnen van een zelfde partituur

we zoeken elk ons eigen noten, het hoofd
gebogen, zo zingen wij hetzelfde lied

jij bent muziek
en ik de woorden

miekie

Nieuw lid

het dorp hier, waar ik leef
is echt niet groot en wie er woont
is na een korte tijd door iedereen gezien

de deur van ons lokaal stond toen – als altijd – op een kier
een nieuw gezicht, een schuwe blik trad wat verlegen binnen
twee lange benen ook, een ferme borst en forse billen

ik weet het nog toen ze naast mij kwam zitten
ze had een bloemenjurk en rode laarsjes aan, haar lippen
bloosden blinkend rood, haar lach was breed en broos

alleen haar naam heb ik gevraagd, de rest
bleef vaag en was van geen belang, ze kwam
voor het gezelschap zei ze en uiteraard ook voor de zang

ze kwam een tweede keer en meer en meer
nu staat ze wekelijks aan de deur te dringen, vergeet
voor even man en kinderen, ontstrest bij repeterend zingen

en bij het haast noodzakelijk smeren van zoveel
uitdroogde kelen, worden de teugels los gegooid
ondeugend blinken dan haar ogen, gebogen
over toog en pint lacht ze steeds goedgezind

ze is nu wekelijks onder ons, ze is er één van 't koor
want weet, met vrienden ga je door
zo samen streven naar een zelfde doel
vindt zijn climax in een geweldig goed gevoel

Verslaafd miekie nov 2011

Aan stuifmeel dat met letters mijn computerscherm bevrucht

Aan vriendschap kiemend uit het zaad van lieve woorden

Aan welgemeend “wees welgekomen”

Ik ben verslaafd ...

Aan netjes opgezette noten waar niemand allergie van krijgt

aan afgestemd harmonisch zingen in een kei leuk koor

Aan heel kordaat “we gaan er voor”

Ik ben verslaafd...

Aan repeterend dansen op dynamiek vanuit je buikgevoel

Aan impulsief bewegen ieder in zijn eigen lijf en stijl

Aan heel apart fijn samenzijn

Ik ben verslaafd...

Aan samen zinvol en belangloos dienstbaar wezen

Aan vrijuit kiezen voor wie je iets kan doen

Aan stille dank bezegeld met spontaan een zoen

Ik ben verslaafd ...

Aan lieve burens, familie, vrienden om me heen

Aan sterke bomen om bij aan te leunen

Aan mogen tonen welke kronkels in je wonen

Ik ben verslaafd

Aan wisselwerking onderling of in je eigen geest

Aan kansen krijgen, luisteren, delen, samen dromen

Ik denk ...ik ben verslaafd

Aan 't beste wat me ooit kon overkomen